

Boodschap voor de vijftiende

## Wereldziekendag

*Dierbare broeders en zusters,*

Op 11 februari, als de Kerk de verschijning van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes liturgisch gedenkt, wordt de vijftiende Wereldziekendag gevierd in het Koreaanse Seoul. Er zal een aantal ontmoetingen, conferenties, pastorale bijeenkomsten en liturgische vieringen worden gehouden met vertegenwoordigers van de Kerk in Korea, medewerkers uit de gezondheidszorg, zieken en hun familieleden. Opnieuw richt de Kerk haar ogen op hen die lijden en vraagt zij aandacht voor de ongeneeslijk zieken, van wie velen terminaal ziek zijn. Deze mensen bevinden zich in ieder werelddeel, met name op plaatsen waar armoede en ontbering ontzaglijke ellende en verdriet teweegbrengen. Doordrongen van dit lijden zal ik in de geest bij de Wereldziekendag aanwezig zijn, verenigd met hen die samenkomen om te praten over de situatie van de ongeneeslijk zieken in onze wereld, waarbij ik de inspanningen wil aanmoedigen van de christelijke gemeenschappen die getuigen van de tederheid en barmhartigheid van de Heer.

Ziekte brengt onvermijdelijk een moment van crisis met zich mee, een nuchtere confrontatie met de eigen persoonlijke situatie. De vooruitgang in de geneeskunde biedt vaak de middelen die nodig zijn om de problemen te overwinnen, althans de lichamelijke aspecten ervan. Het menselijk leven heeft echter intrinsieke beperkingen en vroeg of laat eindigt het met de dood. Dat is een ervaring waartoe ieder mens geroepen is, een ervaring waarop hij of zij voorbereid moet zijn. Ondanks de wetenschappelijke vooruitgang is er niet voor iedere ziekte genezing mogelijk en zo worden wij in ziekenhuizen, hospices en tehuizen over heel de wereld ge-

confronteerd met het lijden van onze vele broeders en zusters die ongeneeslijk en vaak terminaal ziek zijn. Daarnaast leven vele miljoenen mensen in onze wereld nog altijd onder onhygiënische omstandigheden en hebben zij gebrek aan broodnodige medische zorg en medicijnen, vaak al van de meest elementaire soort, met als gevolg dat het aantal mensen dat als 'ongeneeslijk' wordt beschouwd, enorm is toegenomen.

De Kerk wil de ongeneeslijk en terminaal zieken steunen door op te roepen tot rechtvaardig sociaal beleid dat kan helpen om de oorzaken van vele ziekten weg

te nemen en door aan te dringen op betere zorg voor de stervenden en hen voor wie geen medische remedie beschikbaar is. Er moet gepleit worden voor beleid dat de omstandigheden schept waarin mensen een ongeneeslijke ziekte en de dood op een waardige manier kunnen dragen. In dit verband dient nogmaals de noodzaak te worden onderstreept van meer centra voor palliatieve zorg die integrale verzorging bieden en de zieken de menselijke hulp en spirituele ondersteuning geven die zij nodig hebben. Dat is een recht dat ieder mens toekomt, een recht waarvoor wij ons allen hard moeten maken.

Ik wil hier ook mijn waardering uitspreken voor het werk van hen die zich er dagelijks voor inzetten om ervoor te zorgen dat ongeneeslijk en terminaal zieken, samen met hun familieleden, goed en liefdevol worden verzorgd. De Kerk heeft, in navolging van de barmhartige Samaritaan, altijd bijzondere zorg voor de lichamelijk zwakken betoond. Door haar individuele leden en instellingen blijft zij de lijdenden terzijde staan en schenkt zij aandacht aan de stervenden, waarbij zij ernaar streeft hun waardigheid op deze belangrijke momenten van het menselijk bestaan te behouden. Veel van deze mensen – medisch personeel, pastorale werkers en vrijwilligers – en instellingen over heel de wereld stellen zich onvermoeibaar ten dienste van de zieken, in ziekenhuizen en centra voor palliatieve zorg, in de straten van de stad, in woonruimteprojecten en in parochies.

Ik richt mij nu tot u, mijn dierbare broeders en zusters die lijden aan een ongeneeslijke of terminale ziekte. Ik wil u aanmoedigen om het lijden van de gekruisigde Christus te beschouwen en u, verenigd met Hem, tot de Vader te wenden in

het volle vertrouwen dat alle leven, en uw leven in het bijzonder, in zijn handen ligt. Vertrouw erop dat uw lijden, verenigd met dat van Christus, vruchtbaar zal blijken te zijn voor de behoeften van de Kerk en de wereld. Ik vraag de Heer om u te sterken in uw geloof in zijn liefde, met name tijdens de beproevingen die u doormaakt. Ik hoop dat u, waar u ook bent, altijd de spirituele bemoediging en kracht zult vinden die nodig zijn om uw geloof te voeden en u nader tot de Vader van het Leven te brengen. De Kerk wil u, door haar priesters en pastoraal werkers, steunen en terzijde staan en u helpen in het uur van uw nood, en wil zo de liefdevolle genade van Christus zelf jegens hen die lijden present stellen.

Tot besluit vraag ik de kerkelijke gemeenschappen in de gehele wereld, met name gemeenschappen die zich wijden aan de zorg voor de zieken, om met de hulp van Maria, *Salus Infirmorum*, daadkrachtig te blijven getuigen van de liefdevolle zorg van God onze Vader. Moge de gezegende Maagd, onze Moeder, troosten wie ziek is en allen steunen die, als barmhartige Samaritanen, hun leven wijden aan het helen van de lichamelijke en geestelijke wonden van hen die lijden. In gedachten en gebed met ieder van u verbonden schenk ik u welgemeend mijn apostolische zegen als teken van kracht en vrede in de Heer.

Vanuit het Vaticaan, 8 december 2006

Benedictus XVI

© Copyright 2006 – Libreria Editrice Vaticana / R.-K. Kerkgenootschap in Nederland

*Vertaling: drs. P.C. de Die*