

Boodschap voor het beminde volk van Australië en voor de jonge pelgrims die deelnemen aan de Wereldjongerendag 2008

“Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn” (Hnd 1,8)

De genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus zij met u allen! In een paar dagen zal ik beginnen aan mijn apostolisch bezoek aan jullie land om in Sydney de 23ste Wereldjongerendag te vieren. Ik kijk erg uit naar de dagen die ik met jullie door zal brengen, en vooral naar de gelegenheid om te bidden en na te denken met jongeren van heel de wereld.

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor allen die zoveel van hun tijd, middelen en gebed hebben overgehad ter ondersteuning van deze viering. U, de Australische regering en de regering van de staat New South Wales, de organisatoren van alle evenementen, en leden van de zakenwereld die sponsorschap hebben verleend – u allen die welwillend dit evenement hebben gesteund – mede namens de jongeren die deelnemen aan de Wereldjongerendag dank ik ten zeerste. Vele jongeren hebben grote offers gebracht om de reis naar Australië te kunnen ondernemen, en ik bid dat ze overvloedig zullen worden beloond. De parochies, scholen en gastgezinnen zijn zeer bereidwillig ge-

weest bij de verwelkoming van deze jonge bezoekers, en ook zij verdienen onze dank en onze waardering.

“Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn” (Hnd 1,8). Dit is het thema van de drieëntwintigste Wereldjongerendag. Hoezeer heeft onze wereld een hernieuwde uitstorting van de heilige Geest nodig! Er zijn er nog altijd velen die de Blijde Boodschap van Jezus Christus niet hebben gehoord, terwijl vele anderen, om welke reden dan ook, in deze Blijde Boodschap niet de enige reddende waarheid hebben ontdekt, die de diepste verlangens van hun hart kan stillen. De

psalmist bidt: “Maar zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw” (Ps 104,30). Het is mijn vaste overtuiging dat jonge mensen geroepen worden om instrumenten te zijn van die vernieuwing. Namelijk door aan hun leeftijdgenoten door te geven wat ze ervaren hebben door Christus te kennen en te volgen, en met anderen de liefde te delen die de Geest uitstort in hun hart. Zodat ook zij zullen worden vervuld van hoop en dankbaarheid voor al het goede dat ze van God onze hemelse Vader hebben ontvangen.

Veel jongeren ontbreekt het tegenwoordig aan hoop. Zij raken verstrikt in de vragen die zich steeds dringender stellen in een verwarrende wereld, en zij zijn vaker onzeker over welke weg ze moeten kiezen voor antwoorden. Ze zien armoede en onrecht en verlangen ernaar oplossingen te vinden. Ze worden uitgedaagd door de argumenten van hen die het bestaan van God ontkennen en vragen zich af hoe daarop te antwoorden. Zij zien hoe grote schade aan het milieu wordt toegebracht door menselijke hebzucht, en zij vechten voor het vinden van manieren om in grotere harmonie met de natuur en met elkaar te leven.

Waar kunnen wij antwoorden zoeken? De Geest wijst ons naar een weg die leidt naar het leven, de liefde en de waarheid. De Geest wijst ons naar Jezus Christus. Er is een uitspraak die aan de heilige Augustinus wordt toegeschreven: “Als je jong wilt blijven, zoek Christus.” In Hem vinden we de antwoorden die we zoeken, vinden we de doelen die het waard zijn om voor te leven, vinden we de kracht om

de weg te volgen die naar een betere wereld leidt. *Ons hart vindt geen rust, tenzij het rust in de Heer*, zoals de heilige Augustinus zegt aan het begin van zijn *Belijdenissen*, het beroemde verslag van zijn eigen jeugd. Mijn bede is, dat de herten van de jongeren die in Sydney bijeen zijn voor de viering van de Wereldjongerendag werkelijk rust zullen vinden in de Heer, en dat ze worden vervuld van blijdschap en vuur voor de verspreiding van de Blijde Boodschap onder hun vrienden, families, en allen die ze ontmoeten.

Beste Australische vrienden, hoewel ik maar een paar dagen in jullie land kan doorbrengen en niet buiten Sydney zal kunnen reizen, gaat mijn hart naar jullie allemaal uit, inclusief hen die ziek zijn of in problemen, van welke aard ook. Namens alle jongeren dank ik u nogmaals voor uw ondersteuning van mijn missie en vraag u om speciaal voor hen te blijven bidden. Rest mij nog mijn uitnodiging te hernieuwen aan de jonge mensen van over heel de wereld om zich bij mij aan te sluiten in Australië, het grote ‘zuidelijke land van de heilige Geest’. Ik zie er naar uit om jullie daar te zien! God zegene jullie allen.

Vanuit het Vaticaan, 4 juli 2008

Benedictus XVI

© Copyright 2008 – Libreria Editrice Vaticana / R.-K. Kerkgenootschap in Nederland

Vertaling: H. Lohman M.A.